

Intelligente Lockdown

Hoe tegenstrijdig en slecht gekozen is bovenstaande uitspraak. Even slecht als de uitspraak 'het nieuwe normaal' of 'de anderhalve meter samenleving'. Het woord **intelligent** suggereert dat er heel goed over de genomen maatregelen is nagedacht, maar is dat wel zo? Er was m.i. vooraf geen draaiboek, het betrof hier een geheel nieuwe situatie. Is dat dan bij nieuwe besluit- en beleidsvorming, juist geen reden om extra voorzichtig te werk te gaan? Mag en kan men langzamerhand concluderen dat er in een tijdsbestek van enkele maanden wel erg veel overhaaste, niet goed doordachte, domme, destructieve en vrijheidsbeperkende maatregelen zijn genomen en er wellicht ook nog aan zitten te komen? Wordt het geen tijd om fouten te herstellen en maatregelen zo snel mogelijk terug te draaien?

Voorbeeld: laat u toestaan dat de zwemleraar uw kind bij de eerste zwemles in het diepe gooit? Dat diezelfde zwemleraar bij het hulpgeroep van uw kind, er als reactie een zwemvest achteraan gooit, waarbij hij in de heilige overtuiging verkeerd, dat het uw kind vast lukt om dit vest onder water op te blazen en aan te trekken. Blijft u vervolgens lijdzaam aan de kant toezien hoe uw kind langzaam kopje onder gaat? Alleen omdat de zwemleraar de zwemleraar is? Of komt u in actie? Eist u vervolgens dat er vanuit de zwembadleiding excuus komt en dat deze zwemleraar ontslagen wordt voor zijn onprofessioneel gedrag? En onze gekozen leiders, met een korte of lange ij, waar blijft hun excuus. Waar blijft onze roep om excuus? Excuus voor de, door hun genomen, economische, psychische en grondwettelijk onrechtmatige maatregelen, welke naar nu toch duidelijk blijkt, draconisch hebben uitgekapt. Waar zijn de burgerstemmen die excuus eisen, hun vrijheden terug te eisen en privacy opeisen?

Excuus is gerechtvaardigd omdat ons constant is voorgehouden dat er twee redenen zijn, waarom wij als individu en groep alle maatregelen moeten opvolgen.

- 1) omdat wij dit alles met name voor onze oudere medemens doen, daar dit de meest kwetsbare groep is.
- 2) om de IC's en daarmee de zorg te ontlasten, overigens door bezuinigingen veroorzaakt.

Nu het aantal corona patiënten op de IC's tot onder de 500 gedaald is, hebben wij aan dat laatste voldaan. Maar regel 1) kunnen wij niet nakomen, daar veel genomen maatregelen hier lijnrecht tegenin gaan. Daar hebben wij als éénling geen invloed op. Ouderen worden in zorginstellingen opgesloten. Sociale contacten worden hun ontzegd. Voldoende beschermingsmiddelen zijn niet voor handen, waardoor patiënten en inwoners door verplegend personeel wordt besmet. Naaste familie kan bij aankomend overlijden geen afscheid nemen, beleid bepaalt wie en of er iemand mag komen. Ouderen wordt hun vaste ritueel ontnomen. De voor ouderen zo belangrijke thuis- en reguliere zorg wordt hen ontzegd of stevig beperkt. Mensen sterven letterlijk van eenzaamheid, zijn doodsbang en mijden elk contact. Is er ooit in het algemeen of aan het individu gevraagd of zij dit zo wilden? Hoeveel mensen zijn er door eenzaamheid en gebrek aan zorg al extra gestorven? Alles doen wij voor onze ouderen, jaja.... als de economische bouwval straks weer opgebouwd moet worden, krijgen al onze ouderen een extra AOW verhoging, wordt de eigen bijdrage verlaagd en zullen de pensioenfondsen weer opbloeien. Vele loonsverhogingen zullen voor iedereen in de cao worden vastgelegd, hoe ging dat liedje van Boudewijn de Groot over **meneer de president** ook alweer? Wat voor redenen zijn er nu over om de gehele samenleving nog steeds in gijzeling te houden? Het lijkt wel of er steeds weer een nieuwe regel bij verzonnen wordt. Nu moet er voor versoepeling eerst weer een vaccin komen of de reden wordt straks dat het virus muteert, steeds weer uitstel. Hoe was dat nu ook alweer? Van uitstel komt afstel?

Excuus is op zijn plaats omdat wij met zijn allen, afgelopen decennium, onze economie naar een gezond stadium hebben gebracht. Een economie waarin wij tot voor kort dachten een fikse financiële buffer te hebben ingebouwd. De steunmaatregelen voor onze ondernemers worden vanuit een door ons opgebouwde royale pot betaald maar zijn immers een wassen neus en een sigaar uit eigen doos. Uitgestelde belastingen en extra leningen zullen altijd terugbetaald moeten worden. Lukt dat niet dan draait de maatschappij (U en ik) er voor op. Onze economie met zijn prachtige financiële reserves kun je na deze 'intelligente lockdown' het beste omschrijven als een grote hoop wegs meltende sneeuw in de brandende zon. Een hele toekomstige generatie dreigt in het vele smeltwater kopje onder te gaan.

Excuus is essentieel omdat vele mensen door deze 'intelligente lockdown' in financiële, psychische of lichamelijke problemen zijn gekomen. Zorg is stopgezet, uitgesteld of van veel mindere kwaliteit. Tienduizenden zzp'ers, ondernemers en werkenden hebben nauwelijks meer een inkomen. Hun opgebouwde vermogen zien zij in rook opgaan. Mensen zien het niet meer zitten, zijn ten einde raad, velen zijn door de constante negatieve stroom berichtgeving angstig geworden, huiselijk geweld laait op, zelfmoorden nemen toe. Ondernemers zien hun bedrijf

langzaam ten gronde gaan en het is net of het niemand wat kan interesseren. Als je in de winkel hoest kijk je bang om je heen of anderen het gemerkt hebben. Mensen sterven in eenzaamheid omdat derden besluiten dat het te gevaarlijk is om bezoek toe te staan vanwege het besmettingsgevaar. Hoeveel mensen sterven eigenlijk MET corona in plaats van DOOR het corona..... Op een begrafenis mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Is dat in of exclusief de overledene? Heeft u iets in te brengen gehad om alle voornoemde zaken te helpen voorkomen? Is u gevraagd om uw mening? Heeft u überhaupt een mening? Hoezo 'intelligente lockdown'?

Excuus is broodnodig omdat mensen bang zijn gemaakt, voortdurend op hun is ingepraat. Een niet aflatende stroom van negatief coronanieuws. Deze 'intelligente lockdown' heeft mijn inziens veel weg van hoe een narcist te werk gaat. Namelijk eerst vooraf **idealiseren** hoe goed de samenleving, hoe goed jij en ik het samen gaan doen. Dan **manipuleren** door te dreigen wat er gebeurt als de regels niet opgevolgd worden. Hierna volgt **devaluatie** door mensen het gevoel te geven hoe slecht zij wel niet zijn door de regels niet op te volgen en mensen **demoniseren** door aan anderen te tonen wat er gebeurt met degenen die zich fout hebben gedragen door boetes op te leggen. Nog wat extra **dreiging** door te suggereren dat er geen versoepeling komt als men niet luistert en je hebt een paranoïde samenleving gecreëerd. Hierdoor heb je constant als **mens het gevoel om de hele tijd op eieren te moeten lopen**. Het gevoel dat iedereen je in de gaten houdt, dat je fouten kunt maken, dat deze bestraft kunnen worden, dat je buiten de groep gaat vallen..... kortom erg beangstigend en ongelooflijk intimiderend allemaal. Mensen met een narcistische partner zullen veel voornoemde zaken herkennen.

Excuus dienen wij op te eisen. Waarom bang zijn dat je erop aangesproken wordt wanneer je je mening verkondigd? Er is 75 jaar geleden hard gevochten om ons recht 'op vrijheid van meningsuiting' te herkrijgen. Een vrijheid waar internationaal vele mensen hun leven voor gegeven hebben, en wat wij dit jaar glansrijk gevierd zouden hebben. Accepteert een ieder de beperkingen van hun verworven vrijheden nu zo gemakkelijk? Passief toekijken hoe het de komende maanden, misschien jaren gaan verlopen, erop vertrouwend dat alles wel weer goed gaat komen. Hebben wij dan niets van onze geschiedenis of van de vele volksverhuizingen van vluchtelingen geleerd? Vraag het hen, zij zullen zeggen: '**wie zwijgt bij groot onrecht, is medeplichtig aan dat onrecht**' en '**wie onderdrukking bagatelliseert, baant de weg voor de onderdrukker**'. Wilt u een samenleving met kliklijnen waarin je je collega's, vrienden of burens (waar je toch al niet mee kon opschieten) kunt aangeven wanneer zij een (illegaal) feestje hebben? Een samenleving waarin heden ten dage al voor 3,5 miljoen euro aan boetes is uitgeschreven omdat mensen hun menszijn laten zien door elkaar op te zoeken, of omdat een kapper illegaal iemand zijn haren knipt? Verschrikkelijk, hoe ver gaat dit beste mensen, hoever bent u bereid te gaan?

Excuus omdat het nu nog kan. Er komen andere maatregelen aan. Een verplichte vaccinatie? '*Pas weer festivals en concerten mogelijk zodra er een vaccin beschikbaar is*' aldus coronaminister Hugo De Jonge. En hoe lang duurt dat? Een verplichte app op je telefoon? Elke stap kan en zal gecontroleerd gaan worden. Een nieuwe 1,5 meter maatschappij? Onmogelijk om praktisch uit te voeren voor vele ondernemers van horeca, theaters en bioscopen. 'Laat ze maar in hun sop gaarkoken, zolang ik er zelf maar geen last van heb'. Is en wordt dat dan de huidige instelling? Wordt dat dan het nieuwe normaal? **Het nieuwe abnormaal zult u bedoelen.** De enigste 1,5 meter maatregel waar ik het mee eens ben, is om anderhalve meter tussen een bestuurder en zijn mobiele telefoon te houden. Men wil genomen en nog te nemen maatregelen grondwettelijk en daarmee strafrechtelijk aanpassen. Dan kan de politie legaal zonder huiszoekingsbevel uw woning binnenvallen of kunt u binnenkort niet meer op vakantie naar het buitenland. Dit, omdat u (nog) niet beschikt over het toekomstige Europese vaccinatiepaspoort. Geen concert meer kunnen bezoeken indien u niet ingeënt bent of u kunt niet meer op die leuke baan solliciteren omdat u niet over de verplichte app op uw telefoon beschikt. Het kan allemaal, dit is geen sciencefiction meer. Waak over uw privacy. Het is ontzettend tragisch om te moeten constateren dat geschiedenis zich zomaar zou kunnen herhalen. Hebben mensen dan niets geleerd? Een app of vaccinatie kun je in ieder geval niet op je jasje naaien.

Dat u nooit uw excuus hoeft te maken omdat:

De toekomst voor de deur staat. U bepaalt hoe deze er voor U en Uw kinderen eruit komt te zien. Wij zullen door toekomstige generaties beoordeeld en veroordeeld worden. Deel deze advertentie op social media, in Uw mail of laat anderen het lezen, maar laat zien dat U opkomt voor Uw burgerrechten, Uw privacy. Wij hebben het als samenleving nu al veel te ver laten komen en hoe langer dit duurt hoe moeilijker het wordt om verloren gegane vrijheden terug te eisen. Laat U zich niet ondersneeuwen door de massa. Ieder mens is uniek. Laat Uw stem horen, U bent het waard! .

Eis Uw vrijheden terug, 'stop de intelligente lockdown'.